

Mensen van de Grote Kerk in Naarden dolblij met financiële ondersteuning van BankGiro Loterij

Erkenning van ondernemerschap

DOOR JAAP TIMMERS

NAARDEN - Woensdagochtend feliciteren de mensen van de Grote Kerk elkaar met *breaking news*. 65 vrijwilligers zijn razendsnel op de hoogte gebracht. De kerk is de avond ervoor begunstigde geworden van de BankGiro Loterij voor een bedrag van 400.000 euro.

Daan Asser en Marlo Reeders, voorzitter en directeur van de beheersstichting, waren erbij. Zij bliken terug op het gala en vertellen over de plannen. Asser: „Het is een erkenning van het culturele ondernemerschap van de kerk.”

Het geld is meer dan welkom. De Stichting Grote Kerk Naarden voert het onderhoud momenteel uit zonder rijkssubsidie. Het nationale monument wordt in stand gehouden uit opbrengsten van de talrijke evenementen die er plaatsvinden, zoals de uitvoering van de Mattheüs Passie. Ook telt de kerk particuliere donateurs (vrienden) en ontvangt zij subsidie van de gemeente Naarden en recent ook van de provincie Noord-Holland. Haarlem steekt 23.500 euro in een orgelproject dat in totaal 10.000 euro belooft. Hoofdorgel en het koororgel behoeven aandacht.

Asser en Reeders vonden het gala in het Scheepvaartmuseum, waar 65 miljoen euro werd toegekend, prachtig om mee te maken. Asser: „Ik vond het zo

leuk om al die mensen te zien, iedereen die zich zo inzet. En een mooie speech van Joop van den Ende.” Reeders: „Al die mensen waren ook enorm blij voor elkaar. We sprongen allemaal op. De passie was voelbaar.”

„Wat gaat er door jullie heen?” Reeders: „Vreugde.”

Asser: „Het is echt fantastisch. Het was even heel hard werken aan de aanvraag. We hebben eindeloos zitten rekenen. Er zaten al projecten in de *pipeline*, waarvoor we sponsoring nodig hebben, zoals de klimaatregeling in de vorm van een luchtdaken, twee tochtportalen en de verlichting. Burgemeester Joyce Sylvester heeft ons op de BankGiro Loterij geattendeerd. Het was een totale verrassing voor ons dat deze mogelijkheid zich aandiende.”

Meest omvattende project is het luchtdaken. Dit is een verlaagd 'plafond' van warme lucht onhoorbaar geblazen vanuit roosters rondom in het schip. Dit onzichtbare deken voorkomt grote temperatuurverschillen en het vervliegen van warmte door het dak. Kou en warmteschommelingen zijn nadelig voor het 'hout' zoals het beroemde tongewelf, orgels en koorhek. Directeur Reeders: „Het is lekker warm in de kerk, maar dat we daarvoor zoveel moeten stoken is niet van deze tijd.” De kerk beschikt al over nieuwe warmeluchtketels. Samen met het deken wordt het energieverbruik teruggedrongen.



Daan Asser en Marlo Reeders in de Grote Kerk zijn dolblij met de hoge subsidie van de BankGiro Loterij.

FOTO STUDIO KASTERMANS

„Een stap in de toekomst zetten” willen Reeders en Asser ook met nieuwe energiezuinige lampen. Onder meer ter vervan-

ging van 286 stuks 25 watt gloeilampen in 32 kroonluchters. Er komen steeds meer fraaie en sfeervolle exemplaren

op de markt, passend in een monumentaal gebouw en die de bezoekers en hun programma's goed beschijnen. Ook

krijgt de kerk tochtportalen aan voor- en achterzijde.

„We zijn nu onderdeel geworden van het fenomeen cul-

tuursponsoring in Nederland”, zegt voorzitter Asser. „Dat is niet alleen voor de projecten van belang, maar het is minstens zo belangrijk dat we daarmee erkenning hebben gekregen van ons ondernemerschap. De erkenning geldt met name voor Marlo Reeders als cultureel ondernemer van wat er hier in de Grote Kerk allemaal gebeurt. Dat vind ik zelf een belangrijk aspect.”

Ziel

„We hebben natuurlijk een plechtanker”, zegt Asser. „Dat is de oeroude traditie van de Mattheüs Passie. Maar er gebeurt veel meer in de kerk: concerten, tentoonstellingen in de zomer en beurzen. Tegelijk wordt het steeds unieker dat we dit gebouw nog hebben en in stand kunnen houden.” Reeders: „De Grote Kerk heeft zijn ziel nog.”

Reeders: „De reputatie van de kerk kun je alleen maar houden door kwaliteit op alle fronten, en dat betekent ook de inzet van al die vrijwilligers en bestuurders met hun aanstekelijke enthousiasme en gastvrijheid. Elke bezoeker is een potentiële ambassadeur.” Even later vertrekt Reeders naar Asten, waar de Koninklijk Eijsbouts een nieuw angelusklokje zal gieten. Dit sneuvelde enkele maanden terug. Het wordt onder meer geluid om de Mattheüsbezoekers na de pauze terug te roepen naar de kerk. De tekst in de klok luidt: 'Omwille van mijn vrienden spreek ik: Vrede zij u'.