

# 20-21 *brambeweert*

## JOYCE SYLVESTER

**JE KOMT ERGENS BINNEN EN DE MENSEN DENKEN AL** precies te weten hoe je in elkaar steekt. Bram Moszkowicz kent dat als geen ander. Toch heeft ook hij zijn vooroordelen. Waarnemend burgemeester Joyce Sylvester van Naarden reageert.

# 'Na mijn ongeluk dacht ik: ik heb dit overleefd, dus blijkbaar heb ik iets te doen en dat ga ik doen ook. Het voelt als een tweede kans'

### Een burgemeester word je niet, dat ben je.

„Mijn moeder is jarenlang huismeester bij diverse burgemeesters van Amsterdam geweest, voor onder anderen Ed van Thijn. Als tiener ontmoette ik hem voor het eerst. Het mooie was dat hij in 2003 mijn collega in de Eerste Kamer werd. Ik weet nog goed dat ik hem overal achterna ging, omdat ik natuurlijk niet als senator ben geboren en hij de nodige ervaring had. Op een gegeven moment stond hij voor het toilet, draaide zich om en zei lachend: 'Mag ik alsjeblieft een paar minuten privé hebben?' Toen ik in 2009 burgemeester in Anna Paulowna werd, zeiden de mensen: 'Weet u zeker dat u nooit eerder burgemeester bent geweest?' Pas toen dacht ik: dat komt omdat ik alles van Ed heb geleerd. Nog steeds hebben we af en toe contact. Ik ben mijn politieke leermeester zeer dankbaar.”

### Sinterklaas is in Naarden niet welkom.

„Voor mij is Sinterklaas een kinderfeest waarmee ik geen moeite heb. Ik had me nooit gerealiseerd dat sommige mensen zich kennelijk gekwetst kunnen voelen door de Zwarte Pieten. Nu ik weet dat mensen zich er echt druk om maken, vind ik dat de samenleving iets met die geluiden moet doen. Het maakt kinderen immers vast niet uit welke kleur de Pieten hebben, het gaat om het feest en de cadeautjes. Zolang ik burgemeester van Naarden ben, wordt Sinterklaas binnengehaald, tenzij de wetgever dat verbiedt.”

### De gemeente Naarden moet worden opgeheven.

„In het huidige bestel hebben kleine gemeenten niets meer over zichzelf te zeggen en is sprake van een schijnautonomie. Ze moeten voor alle taken die ze willen uitvoeren, met elkaar samenwerken, waardoor beslissingen niet meer over de gemeente zelf gaan. Ik pleit voor opheffing van kleine gemeenten, omdat ik vind dat niet zulke samenwerkingsverbanden, maar de gemeenteraad die door de bevolking is gekozen, aan zet moet zijn. Ook Naarden gaat fuseren met Bussum en Muiden. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, hebben we met ingang van 1 januari 2016 één grotere gemeente. Het wordt spannend wie dan de burgemeester van die 'nieuwe' gemeente gaat worden. Ik denk erover na, maar weet het nog niet. Ik wil zien wat de cultuur wordt, welke uitdagingen er liggen. Hoe ziet het profiel van de burgemeester eruit? Want ik ben een bouwer. Waar ik kom, komt er energie. Ik pas niet alleen op de winkel, ik jaag het in de steigers en wil samen met anderen complexe problemen oplossen.”

### Joyce Sylvester zou de problemen in de Schilderswijk in Den Haag anders hebben aangepakt.

„Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en tegelijkertijd ben ik burgemeester van iedereen. Niet alleen van mensen die wonen in de rietgekapte villa's met een gevulde portemonnee, maar ook van degenen die moeten worden genaturaliseerd, van ouderen, vrouwen, kinderen. Dat brengt met zich mee dat ik bij een aanvraag voor een demonstratie het risico op onlusten weeg. Als ik merk dat er een kans is dat de openbare orde verstoord kan raken, zal ik er alles aan doen om dat te voorkomen. Van een afstand gezien waren de problemen in de Schilderswijk te verwachten. Maar als er om wat voor reden dan ook toestemming voor zo'n demonstratie wordt gegeven en het vervolgens toch

Ik hoef niet aardig te worden gevonden



fout gaat, dan moet je alsnog direct ingrijpen. Ik hoef niet aardig te worden gevonden.”

### Joyce Sylvester wil graag de eerste donkere premier van Nederland worden.

„Hahaha. Mijn hart ligt bij het openbaar bestuur en ik ben absoluut ambitieus, laat ik het daarbij houden. Premierschap is zeker ook openbaar bestuur, maar dat zeg je niet van jezelf. Zou ik ertoe worden geroepen, dan zou ik die verantwoordelijkheid absoluut nemen. Het is triest dat in deze tijd nog onderscheid wordt gemaakt. De diversiteit in de samenleving zie je in het openbaar bestuur nog veel te weinig terug. Momenteel heb je Ahmed Aboutaleb in Rotterdam, in Uithoorn Dagmar Outshoorn en in Velsen zit Frank Weerwind. Dus met mij erbij vier. Ik zie die trend graag doorzetten, niet alleen met donkere mensen, maar bijvoorbeeld ook met meer homo's en mindervaliden. Een afspiegeling van de samenleving.”

### Jij bent een controlefreak.

„Ik was betrokken bij het treinongeluk in Hoofddorp in 1992. Ik heb drie weken in coma gelegen, ben vaak geoperreerd en heb er bijna tien jaar over gedaan om weer 100% te kunnen functioneren. Voor het ongeluk was ik een controlefreak, een cijfermens. Daarna ben ik zachter geworden, minder zakelijk. De Joyce van vóór het ongeluk zou je bij binnenkomst een strakke hand hebben gegeven en denken: goh, aardige man. Wel het gevoel hebben dat het klikt, maar dat nooit laten merken. Nu durf ik dat wel. Eigenlijk is mijn Surinaamse kant naast de Hollandse gezet. Dat bevalt me veel beter, ik voel me meer mezelf. Ik dacht: ik heb dit overleefd, dus blijkbaar heb ik iets te doen en dat ga ik doen ook. Ik heb het ervaren als een tweede kans.

Ik zat tijdens het ongeluk in de voorste coupé. Later bleek dat ik daar de enige overlevende was. Ik heb mijn leven te danken aan Rick Melchior die op de snelweg reed en de trein zag kantelen. De hulpdiensten waren achteraan begonnen, omdat ze niet geloofden dat iemand in de voorste coupe nog leefde. Maar Rick kwam kijken en trof mij kreunend in die wagon aan. Jaren later heb ik hem voor de heldenprijs voorgedragen.”

### De grootste vergissing die ik ooit maakte...

„Na mijn ongeluk kwam een vriendin langs in het ziekenhuis en zei: het is je eigen schuld. Je moest zo nodig weer om één minuut voor zeven in de trein naar je werk stappen. Ze zei altijd: Ga toch een trein later, slaap eens lekker uit! Ze had gelijk. Ik had ook de trein van acht uur kunnen nemen, maar ik ben nou eenmaal van de drive en de ambitie. Had ik geluisterd naar wat ze zei, dan was het ongeluk me bespaard gebleven.”

### IN 'T KORT

■ Geboren: 19 september 1965, Amsterdam ■ Privé: zoon Hendrik Yuan ■ Schoon huishoudschool, ging naar vwo ■ Studie: politicologie en communicatiewetenschap ■ Partij: PvdA ■ Functie: Eerste Kamerlid sinds 2003, waarnemend burgemeester sinds 2009 ■ Nevenfuncties: oprichter Spirit organisatieadvies B.V. en ambassadeur stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname ■ Zingt: opera ■ Uitspraak: mer dat veel burgemeesters nog steeds oudere, blanke mannen zijn.”